

לשכת הרבנות

כפר חב"ד

ב"ה. ערב שבת קודש פ' אחרי-קדושים ה'תש"פ

תושבי כפר חב"ד שיחיו

שלום וברכה!

כידוע, בכוונת הרשויות לפתוח בשבוע הבא את מוסדות החינוך לכיתות א-ג, ויתכן שגם את גני הילדים.

בפעם הראשונה מאז שהוטל איסור גורף להתכנס במקום סגור, תתאפשר התכנסות של 15 תלמידים עם מורה, בכיתה סגורה, למשך יום למידה, כאשר חלק מהמורים/ות עלולים להיות בקבוצת סיכון (כמו: גיל, מחלות רקע, הריון).

עדיין לא ברור עד כמה יהיו התלמידים מסוגלים לעמוד בהנחיות הרשויות, הכוללות: לבישת מסיכה בשעת ההפסקות, שמירת מרחק של 2 מטר בין התלמידים בשיעורים ובהפסקות, חיטוי הידיים וכו'.

- ברור שלילדי הגן יהיה הדבר קשה ביותר.

לדעת מומחים יתכן מצב בו יתברר ח"ו בעוד שבוע-שבועיים, שבתי הספר שימשו מקור הדבקה בין התלמידים, ומהם הדביק הנגיף את בני הבית, כאשר חלק מבני הבית עלולים גם להיות בקבוצת סיכון. בעוד הבנים מכיתות א-ג מתחלקים בכפר חב"ד בשלושה מוסדות, הרי הבנות מרוכזות במוסד ומבנה אחד של בית הספר בית רבקה צעירות, כך שבשטח בית הספר בכללותו תתאספה קרוב ל-350 בנות!

במענה לשאלת הורים תושבי הכפר, לאחר שהתייעצתי עם רופאים בעניין, ובהמשך למכתב בי"ד רבני חב"ד, דעתי והמלצתי היא כדלהלן:

ילדי גני הילדים:

לא כדאי לשלוח את ילדי הגנים ללימודים כלל.

ילדי התלמוד תורה, ה'חדרים', ובית הספר בית רבקה צעירות:

*משפחה שיש בביתה אדם בקבוצת סיכון (כמו: גיל, הריון, מחלות רקע), לא ישלחו את ילדיהם, הבנים או הבנות, למוסדות החינוך.

*משפחה שאין בביתה אדם בקבוצת סיכון וביכולתה להשאיר את בניהן או בנותיהן בבית, כגון שאחד ההורים אינו עובד או שנמצאים בבית ילדים בוגרים, **מוטב** שלא ישלחו את ילדיהן למוסדות החינוך.

כל זה, עד אשר יתברר בשבוע-שבועיים הקרובים, האם מוסדות החינוך (ברחבי הארץ) עלולים לשמש מקור הדבקה לתלמידים או לבני משפחותיהם ח"ו.

למותר לציין, שמכתב זה מופנה להורים בלבד ולא לצוות החינוכי המחויב להחלטות המעסיק. בהזדמנות זו הנני מודה למנהלים ולצוות החינוכי, על המאמצים הרבים להמשיך את שגרת הלימודים באמצעות הטלפון וכדו' בתקופה מאתגרת זו.

בימים אלה מוטלת עלינו כהורים אחריות כפולה ומכופלת, לדאוג שילדינו הצעירים והבוגרים יקיימו סדר יום ראוי הכולל קימה בזמן, תפילה ראויה, והשתתפות בשיעורים הקוליים של מוסדות החינוך, והכל באווירה רגועה עד כמה שניתן בעז"ה.

יש להקפיד, שהשימוש במדיה ינוצל אך ורק באופן הראוי, כיאה לבית חסידי בכפר חב"ד. החכם עיניו בראשו! ככל שילדינו ישמרו בימים אלו על מסגרת של תפילה, לימוד והנהגה חסידית, כך יקל עליהם לחזור למסגרת הלימודים כאשר הדבר יתאפשר בעז"ה.

תפילה בציבור:

בהתאם לתנאים המיוחדים של כפר חב"ד בו יש חצרות פרטיות הסמוכות זו לזו ומרחבים גדולים, התקיימו בסייעתא דשמיא מניינים רבים בכפר במשך כל התקופה. הנני קורא לתושבי הכפר ותלמידי התמימים להמשיך ולהתחזק בתפילה בציבור, תוך הקפדה על שמירת ההנחיות הרפואיות. כמו"כ המקווה המרכזי בכפר חב"ד הינו מקום מרווח, וניתן בקלות לטבול בו תוך שמירה על ההנחיות. אדם אחראי נמצא במקום כדי לפקח על כך ולחטא את המקום עפ"י הכללים.

בברכה

הרב מאיר אשכנזי

מרא דאתרא כפר חב"ד

